

the Sun



COGITO ERGO SUN

Potlood-venter in STORES

Enschede, 25 februari 2005, Kelder van de Hogekamp.

De roddels gaan snel, maar Sunny, de razende reporter heeft deze week merkwaardige dingen gehoord. Naar verluidt is de STORES, het winkelcentrum van de E.T.S.V. Scintilla het werkveld geworden van een professionele potloodventer. Sunny nam de proef op de som, stond vanochtend akelig vroeg op, om speciaal voor de SUN-lezers verslag te doen:

Reeds om 13:04 arriveerde ik vermomd in slechts een zonnebril en een regenjas (je moet niet opvallen tussen een groep potloodventers) in de STORES. 12:30 was de oorspronkelijke planning, maar we moeten wel reëel blijven over de haalbaarheid van journalistiek onderzoek na de donderdagavond! Op het eerste gezicht leken de verkopers mijn aanwezigheid niet op te merken. Maar toen ik bijna aan de beurt was werden ze toch zenuwachtig! Om enige provocatie te creëren stelde ik de vraag aan een mannelijke verkoper. "Goh, weet u iets van potloden" (ik moest uiteraard doen alsof mijn neus bloedde terwijl de verkoper zenuwachtig naar mijn blote voeten keek).

De verkoper smoezelde wat met een collega terwijl ik nauwlettend de vluchtroutes in de gaten hield: veiligheid voor alles! Met een gespannen gezicht bood de verkoper mij een vulpotlood voor maar 1,25 en een gewoon potlood voor een halve euro aan. Met twee potloden en slechts 1,75 euro armer verliet ik al tijgerend het winkelpand in de kelder van de Hogekamp. De verkopers keken mij wel uiterst verdacht aan toen ik mij dekking zoekend terug trok.

Het is nu duidelijk dat ik door de mand gevallen ben. Ik vermoed dat ik ben verraden door iemand die een goede vriend lijkt, maar blijkbaar meer doet dan Grolsch drinken. Ik houdt de stores in de gaten, want potloodventers, daar weet ik wel raad mee!

To be continued...

Sunny Says

"Do sober what you told you'd do drunk. That'll learn to keep your mouth shut"

Recept van de Tweek

Franse Uiensoep

Ingrediënten:

5 Grote uien
2 teentjes knoflook
2 eetlepels bloem
1 glas witte wijn
1 krat Grolsch pijpen
0,51 runderbouillon
4 sneetjes oud brood
100 gram geraspte kaas
1 grote klont boter
peper en zout

Bereidingswijze:

Verwarm de boter in een diepe pan en fruit hierin de in ringen gesneden uien en gehakte knoflook tot ze goudgeel zijn. Voeg de bloem toe, roer goed door en laat even meebakken

Voeg onder goed roeren de wijn toe en laat weer even aan de kook komen. Laat 5 minuten pruttelen.

Schenk geleidelijk de bouillon erbij, blijf goed roeren totdat een gebonden soep ontstaat.

Laat de soep met de deksel op een laag vuur koken. Voeg vervolgens peper en zout naar smaak toe.

Rooster de sneetjes brood met de kaas in een voorverwarmde oven (200 graden) totdat de kaas een mooie gouden korst heeft.

Schenk de warme soep in kommen of diepe borden en leg er een kaasbroodje in.

Live from London

From our guest-reporter...

A customer at a 7-11 store selected four items to buy, and was told that the cost was £7.11. He was curious that the cost was the same as the store name, so he enquired as to how the figure was derived. The clerk said that he had simply multiplied the prices of the four individual items. The customer protested that the four prices should have been ADDED, not MULTIPLIED. The clerk said that that was OK with him, but, the result was still the same: exactly £7.11. What were the four prices?

Voor de eerste goede en legale inzending is een meter bier beschikbaar!

Van de Tappers

De Borrel is met een promotie-actie bezig in Enschede om ervoor te zorgen dat jullie weten bij wie je het beste je bier kunt halen. Vandaar dat we jullie nu een paar korte vraagjes voorgeschoteld krijgen, waarmee je een meter bier kunt verdienen als je hem als eerste inlevert.

1. Wat hebben alle Borrel-members met elkaar gemeen:

- Ze zijn allemaal homo
- Ze hebben allemaal een kleintje
- I am not as think, as you drunk I am!
- alle vier de bovenstaande.

2. Maak de volgende zin af: Brak, Brakker..

- Brakst
- De Tombe uit met die idioten
- Wie?

3. Scintilla heeft een bestuur omdat...

- anders de afwas blijft staan
- de Borrel een tegenhanger nodig heeft
- de roep "Bestuur!" al zo ingeburgerd is
- koeken, chips enzo. DUH!!!

4. Zoals het bier in de Tombe klotst, klotst het...

- Nergens
- In mijn maag
- later in de bosjes
- Oh, klots het? dan zal Arago wel tappen, want bier hoort niet te klotsen.

5. Waar is de Tombe?

- Om en nabij de heilige grond.
- altijd in mijn hart.
- Daar waar het societeitsbestuur resideert

Lieve Sunny,

Al sinds enkele maanden valt het mij op dat mensen steeds later bier gaan drinken op de vrijdagmiddag. Ik kan me de tijd nog herinneren dat ik zelf als klant in een slaapzak voor de deur van de Tombe lag om maar zo snel mogelijk naar binnen te kunnen. Lieve Sunny, wat moet ik nu toch doen???

Groetjes van een tapper

Lieve tapper,

Het feit dat andere mensen laat bier gaan drinken, wil niet zeggen dat je zelf niet vroeg kan beginnen. Vanwege de beperkte ruimte blijft het hierbij.

Proost en een kus van Sunny